

kaal en tatoeages

"Sorry maar mijn baas heeft gezegd dat we jou soort altijd extra moeten controleren" of "kijk daar staat een stroper in de bossen" of "Pas op, dat is zo een crimineel".

Zo maar drie opmerkingen van de honderden die ik in de laatste jaren te horen heb gekregen door mijn uiterlijk, ik ben namelijk kaal en heb tatoeages.

Zelf ben ik altijd een fel tegenstander geweest om iemand op zijn uiterlijk te beoordelen en heb me daar dan ook (hopelijk) nooit schuldig aangemaakt.

Of het nu gaat om haarkleur, huidskleur, kleding, omvang, kaalheid, brildragend, piercings of wat dan ook. Als je iemand niet kent weet je niet waarom iemand bepaalde keuzes heeft gemaakt wat betreft zijn of haar uiterlijk, dus kun je daar ook niet over oordelen. Sommige uiterlijke kenmerken kun je niet eens beïnvloeden want die staan al vast voor je geboorte en door je DNA en sommige andere uiterlijke kenmerken worden veroorzaakt door ziekte of de behandeling hiervan. Iemand die je niet kent beoordelen op zijn of haar uiterlijk is dus niet alleen onbeschoft maar eigenlijk ook gewoon dom.

Ik ondervind zelf ook regelmatig de gevolgen van een bepaald type uiterlijk (wat deels niet mijn eigen keuze is) en kan er wel hartelijk om lachen, maar ik begrijp dat dat lang niet voor iedereen opgaat. De opmerkingen die ik het meest krijg is dat ik een crimineel zou zijn, een aso een stuk tuig en ga zo maar door, terwijl dat natuurlijk verre van waar is maar dat ondervinden mensen pas als ze me leren kennen.

Wat je bijvoorbeeld niet kunt zien is dat mijn kaalheid wordt veroorzaakt door een auto-immuunziekte waardoor je overal kale plekken krijgt op je lichaam en ik me dus wel kaal moet scheren, wil ik niet helemaal voor gek lopen. De tatoeages die ik heb laten zetten staan daar niet voor het stoere karakter maar voor het afsluiten van mooie en heftige periodes of als een herinnering aan iets wat ik niet wil vergeten maar misschien wel zou vergeten door een beschadiging in mijn geheugen.

Ik heb ondertussen sommige nadelen van deze vooroordelen omgezet in iets positiefs en maak dan ook soms maar gebruik van mijn uiterlijke kenmerken. Hoe anders was het leven geweest zonder vooroordelen of als ik bijvoorbeeld een volle bos haar had gehad, geen tatoeages, een gezond lijf, enzovoorts. Dat telt trouwens niet alleen voor mij maar voor iedereen die op wat voor manier dan ook te maken krijgt met vooroordelen.....

© Jeroen de Rijcke

