

## Column; Voltooid Leven en Euthanasie

Bij een voltooid leven kunnen de meeste mensen zich maar weinig voorstellen, immers heeft iedereen nog wel wensen, dromen en dingen te doen. De één wil zijn kinderen zien opgroeien en een ander wil nog een wereldreis maken en weer een ander wil graag oud worden met zijn geliefde. Toch is er een grotere groep mensen, dan je denkt, die ervaren hun complete leven te hebben geleefd. In eerste instantie zal je dan waarschijnlijk denken aan hele oude, eenzame en/of zieke mensen die het lijden beu zijn maar er zijn nog veel meer soorten van een "voltooid leven" hebben.

Want wat nou als je bijvoorbeeld rond je veertigste letterlijk alles gezien, gedaan en beleefd hebt wat je maar hebt willen en kunnen beleven? Wat nou als je rond je dertigste een beroerte hebt gehad en daaraan blijvende schade hebt opgelopen? Wat nou als je stelselmatig seksueel misbruikt en verkracht bent? Wat nou als mensen letterlijk in je armen sterven en je daar niet mee kunt leven? Wat nou als je maar maximaal twee tot drie uur per dag kan slapen? Zo zijn er nog veel meer redenen waarom iemand kan ervaren dat hij of zij een voltooid leven zou hebben. Een voltooid leven wil trouwens niet per definitie zeggen dat je ook niet meer wilt leven, wat mij betreft zijn dat twee verschillende dingen. Toch is er ook die groep die zegt een voltooid leven te hebben geleefd en het uiteindelijk genoeg te vinden. Mensen die op wat voor manier dan ook het leven ervaren als een lijdensweg en dat niet meer langer willen.

Ik kan me goed voorstellen dat die groep mensen woedend op ons en de politiek is, omdat zij geen euthanasie mogen plegen door allerlei regeltjes. Wie zijn wij om te bepalen of je moet blijven leven in een hel of mag sterven met nog enige waardigheid? Wat heeft ons zo arrogant en harteloos gemaakt om iemand tegen zijn wil in nog jaren of decennia lang te laten lijden? Waarom mag iemand die bij zijn volle verstand is en alleen maar lijdt, niet te alle tijde over zijn eigen leven beschikken?

Hoe ouder ik wordt des te gekker en egoïstischer ik de wereld maar vindt lijken. In het geval van een "voltooid leven" vind ik het persoonlijk dus bizar dat iemand niet zelf mag beslissen wanneer het genoeg is geweest. Persoonlijk moet ik er niet aan denken om als tachtigjarige in een verzorgingstehuis te moeten zitten wachten op mijn dood. Ik wil op wat voor leeftijd dan ook zelf kunnen beslissen dat het genoeg is geweest en dan op een waardige manier, doormiddel van euthanasie, er uit kunnen stappen.

Zo als je inmiddels wel hebt begrepen ben ik dus een voorstander van euthanasie. Het enige wat ik jou wil vragen is om er op een rustig moment eens goed over na te denken. Waarom moeten zo veel mensen eindeloos lijden tot aan hun dood? Wat geeft jou het recht om de mensen die zo lijden in leven te houden en dus te martellen, omdat jij tegen euthanasie bent? Zou jij zelf (vanaf dit moment aan) alleen maar willen lijden tot aan je dood, als die dood nog jaren of decennia op zich laat wachten???.....

©Jeroen de Rijcke

#voltooidleven



©Jeroen de Rijcke #voltooidleven